

Pauselijke onderscheiding voor de dirigent van Lobi Makandra

Zondag 1 maart 2020 was voor mijn vader, Wim van Lint, en voor ons, zijn familie, een zeer bijzondere dag. De dag waarop Wim van Lint **de Pro Ecclesia et Pontifice** in ontvangst mocht nemen. Dit is een pauselijke onderscheiding voor minstens 25 jaar bewezen diensten aan de Rooms-Katholieke Kerk en/of geloof.

Deze onderscheiding betekent voor mijn vader een kroon op zijn activiteiten gedurende zijn hele leven voor de Rooms Katholieke kerk en zijn geloof. De onderscheiding werd aan het eind van een mooie viering in de kerk De Drie Stromen uitgereikt door Diaken H. Hartog. De viering werd opgeluisterd door het koor LOBI MAKANDRA onder leiding van mijn vader. Mijn vader wist hier helemaal niets van, dat hij aan het eind van de viering naar voren gehaald werd was een complete, zeer aangename verrassing voor hem.

Na een inleidend woord door parochie secretaris de heer Vonk, nam Diaken H. Hartog het woord. Hij loofde mijn vader als kerkkoördinerend, al 35 jaar waarvan de laatste 5 jaar bij het kerkkoor LOBI MAKANDRA. Daarnaast is hij sinds de jaren tachtig volop bezig geweest met kerkelijk vrijwilligers werk onder meer bij de Katholieke bond voor ouderen (KBO).

Daarna spelde de Diaken de onderscheiding op bij Wim; een erekruis in goud, hangend aan een lint in de pauselijke kleuren geel-wit en overhandigde hem ook het perkamenten certificaat uit Rome. Na de felicitaties en een mooie bos bloemen voor zijn vrouw Diny van Lint bedankte mijn vader iedereen en met name diaken H. Hartog; tevens loofde hij zijn koor LOBI MAKANDRA. Spontaan begon het koor toen een Surinaams feestlied te zingen.

Na vele felicitaties en koffie met gebak toog mijn vader trots naar huis om na te genieten van deze bijzondere dag.

Hella van Antwerpen-van Lint

