

1 oktober 2024

Ziekendag RK parochie De Graankorrel.



Een kleine 50 deelnemers en 20 tot 25 vrijwilligers hebben samen een mooie ziekendag meegemaakt, dit jaar. Het was druilerig weer, maar geen probleem, iedereen was er gewoon.

Bij binnenkomst zag je meteen, dit wordt geen gewone H. Mis. Wel gewoon het altaar en de lezenaar, maar in de kerkzaal stonden tafels met mooie bloemstukjes, en op elke tafel al 4 kaarsen. Na een lekker kopje koffie of thee begon om 11:00 uur de viering. Er waren twee geestelijken, de paters Frans Mulders en Henk Janssen, en twee assistenten, dat waren Alfons Bartholomé en Jaap van der Meij. Tijdens de feestelijke viering kregen de meeste aanwezigen de Ziekenzalving, en wat later ook weer de H. Communie, beide keren werd deze rondgebracht in de zaal, zodat iedereen kon blijven zitten. Het Rouw- en trouwkoor, begeleid door Jan van de Brink en o.l.v. Bernard Geijsel, had de viering voorbereid en de vele vrijwilligers werden door Toni Termeulen gecoördineerd. Aan het eind van de viering werd dit alles beloond met een bedankje en een hartelijk applaus. Daarna werden er kopjes zelfgemaakte soep rondgedeeld en broodjes met daarbij iets te drinken. Het was nog een uurtje heel gezellig, daarna werd de dag afgesloten met een dankgebed en kon iedereen op weg naar huis. De vrijwilligers waren nog wel even druk bezig om de kerkzaal weer gebruiksklaar te maken en alles op te ruimen. Maar ook zij keken met veel voldoening terug op deze dag.

Ria Kooistra

