

## EEN MISSIONAIRE PAROCHIE

“Gaet en maect alle volkeren tot leerling” (Mt. 28, 19-20)

Op 24 september werd, na de eucharistieviering, een presentatie gehouden over de missionaire parochie. Charles Lake deelde zijn informatie hierover met de ongeveer 25 aanwezigen.

Een missionaire kerk draagt de boodschap van het evangelie uit. In de Bijbel staat de wil van God centraal; het gaat om Gods Wil en Gods Woord. Hoe kunnen wij als parochianen samenwerken aan deze missie? Wat vraagt God van ons? Als gedoopte mensen is het onze taak alle volkeren tot zijn leerlingen te maken, te beginnen in ons gezin, in onze familie. We kunnen ons verdiepen in het Woord, door de Bijbel regelmatig te lezen en onder andere de Alpha-cursus te volgen. Dit is de basis om het christelijk geloof te ontdekken.



Na de presentatie vroeg Jaap van der Meij de aanwezigen op te schrijven wat hen had aangesproken en waar ze moeite mee hadden. De punten zullen verwerkt worden in het beleidsplan van De Graankorrel.

Enkele meningen waren:

De parochianen zijn geëf, de Alpha cursus is belangrijk, we moeten samenwerken aan de opbouw van onze kerk, gebed is onmisbaar bij onze dienstbaarheid; we moeten de heilige Geest in ons laten doorwerken.

Enkele zaken waaraan gewerkt dient te worden, zijn :

Evangeliseren, de onderlinge communicatie verbeteren, meer openheid geven van het gebeuren in de parochie, goede afspraken maken, parochianen moeten zich veilig voelen in de kerkgemeenschap, de kerk en kerkgangers moeten zichtbaarder worden.

Het thema “missionaire parochie” zal vaker worden besproken in De Drie Stromen, waarbij uw aanwezigheid belangrijk is. Ook zal een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst binnenkort beschikbaar zijn.

Het boekje “De Missionaire Parochie” ‘Conferentie Veenendaal 2023’ is een aanrader indien u meer wilt weten over dit onderwerp.