

Pelgrimage naar Klimaattop in Glasgow in De Drie Stromen (9 en 10 oktober 2021)

Verslagje

Van 30 september tot 11 oktober liepen 31 klimaatpelgrims door Nederland, op weg naar de klimaattop in Glasgow. Zaterdagmiddag 9 oktober kwam de internationale groep van 31 deelnemers, samen met vele Nederlandse mee-wandelaars, aan bij de Drie Stromenkerk. Ze hadden een tocht van 25 km vanuit Maarssen achter de rug. Ze werden door de vrijwilligers ontvangen met thee en koffie, en konden zich opfrissen. Sven Bergström uit DNS zorgde voor een smakelijke maaltijd, en daarna was het tijd voor de eucharistie van 19:00 uur met mooie zang. Pater Frans Mulders ging voor in deze Engelstalige viering. Hij benadrukte dat de schepping ons gegeven is: "Ons gezamenlijk thuis". En dat wij een verantwoordelijkheid hebben om deze wereld om te vormen tot een hemel op aarde. Na de dienst was er koffie en thee en konden parochianen de pelgrims ontmoeten. De overnachting was gepland in onze kerk en in de All Saints Catholic Church op Millingenhof, uiteindelijk bleef de groep toch liever bij elkaar in De Drie Stromen. Het hele weekend waren veel vrijwilligers in actie. Zondag stond al vroeg een ontbijt klaar; het was een publieksdag, er kwamen zo'n 150 mensen naar het kerkplein om die dag mee te lopen, opnieuw 25 km, via Ouderkerk en Schiphol naar Hoofddorp. De organisatoren en meehelpende vrijwilligers kijken met voldoening terug op het verloop van dit weekend. Ze hebben een steentje kunnen bijdragen aan het welslagen van de doelstellingen waarmee deze Pelgrimstocht gelopen is.

Terugblik

Met een traan in mijn ogen kijk ik terug op een zeer mooie samenwerking. De vele vrijwilligers die zelf zagen wat er moest gebeuren, de koffie en de thee, het welkom heten, alles klaarzetten voor het avondeten en helpen inschenken, de catering door Sven, het afwassen en opruimen erna, de mooie eucharistieviering voornamelijk in het Engels, het koor, de organist, Bernard Geijssel die de liturgie met pater Frans Mulders had samengesteld en gemaakt, de flexibiliteit dat alle vrouwen toch in de Drie Stromen konden blijven slapen en afscheid nemen van hen die vandaag stopten, mogelijke teleurstelling voor pater Alain van de All Saints Catholic Church dat er daar niet werd geslapen, de voorbereiding voor een fantastisch ontbijt, de omeletten verdwenen snel, het opruimen en afwassen en zelfs de toiletten zijn schoongemaakt en daarna de ontvangst van de daglopers op het kerkplein met velen van de PGZO erbij, de zegen en het lied. We hebben ons beste beentje voor gezet en ik hoop dat jullie zelf ook vernomen hebben dat de pelgrims met alles zeer content waren. Met een blij hart en een groene groet, dank ik jullie allen. Wim Hilderink