

Parochievergadering van 28 oktober 2021

Op donderdag 28 oktober is er een parochievergadering geweest. Het thema was: *“Hoe kerken we, als interculturele parochie de Graankorrel, binnen het samenwerkingsverband?”* De eerste vraag ging over de rol van de parochievergadering, voldoet die in de huidige vorm? Is de term vergadering wel goed? Is de avond wel een geschikte tijd? Er kwamen ideeën voorbij waar zeker iets mee gedaan zal worden. Het tweede punt op de agenda was: het behouden van de eigenheid van onze parochie binnen Clara en Franciscus. Frans Mulders stelde dat migratie nooit zal stoppen, die is van alle tijden, dus houdt hier rekening mee. Ook hier hoorden we interessante nieuwe gezichtspunten. Er is veel gezegd over hoe kinderen en jongeren bij de parochie betrokken kunnen zijn en blijven, en nieuwe bewoners. Hieronder een nadere uitwerking van wat er zoal werd voorgesteld door de verschillende aanwezigen. Het resultaat was een zinvolle avond, met uitkomsten waarmee het bestuur aan het werk kan gaan.

Bij elkaar waren ongeveer 20 goed gemotiveerde parochianen aanwezig. Begonnen werd met een mooi gebed voor onze aarde en de zorg die we daarvoor moeten hebben. De eerste inleiding was die over de betekenis en de bedoeling van de parochievergadering. Het belangrijkste voorstel was, om deze vergaderingen niet meer in de huidige opzet te organiseren. Er was veel bijval voor het idee om in plaats daarvan voortaan twee keer per jaar een parochie-bijeenkomst te houden na de zondagsviering. Parochianen blijven dan meestal toch nog even koffiedrinken, ze zijn dus vanzelf aanwezig en anderen kunnen ook aanschuiven. Daar bovenop wil men graag één keer per jaar een parochie-dag organiseren, als het haalbaar blijkt te zijn. Dat hoeft niet perse in de kerk, maar kan ook een activiteit buiten zijn, of een fietstocht. In het verleden hebben verschillende geslaagde parochiedagen plaats gevonden, er kan gekeken worden hoe dat toen georganiseerd is. Het bestuur zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

De tweede inleiding ging over het behouden van de eigenheid van onze interculturele parochie. We moeten zorgen dat de vele culturen binnen onze parochie ook binnen het grotere geheel van de samenwerking C&F tot hun recht komen. Er kwamen vragen en opmerkingen die hiermee samen hangen, bijvoorbeeld: de vrees bestaat, dat veel kerkgangers van De Nieuwe Stad de weg naar De Drie Stromen niet hebben gevonden, is hier wel genoeg aandacht voor? Hoe bereiken we nieuwe bewoners? Kunnen de pastores misschien contact leggen met de scholen, eens een inleiding houden op een ouderavond, de mogelijkheid onderzoeken om groepjes schoolkinderen naar de eerste-vrijdag-vieringen te laten komen. En ook: spreek onze jongeren aan in hun eigen taal, weet ze te vinden via de verschillende social media, anders zien we ze na de basisschool niet meer in de kerk. En er waren blijken van waardering: het ontvangen van de kerkgangers bij de ingang van de kerk, zoals dat in de corona-tijd is ontstaan, werd geprezen en moet zeker voortgezet worden, hierdoor weten parochianen zich gezien en gekend.

Er kwamen vanuit de vergadering ook allerlei tips, een paar van de belangrijkste waren:

- * Misschien kunnen een paar ‘eigen’ tradities uit DNS geïntroduceerd worden in DDS, sommige daarvan worden node gemist.

- * Leg vanuit Clara & Franciscus contact met andere interculturele kerken in de regio, desnoods op bestuurlijk niveau, we kunnen van elkaar leren.

- * Zet in de Orde van Dienst (misboekje) de bijbelse nummers van de lezingen erbij, zodat anderstaligen, als zij een eigen Bijbel bij zich hebben, de tekst kunnen meelesen. Het was al met al een waardevolle avond, die om 21:15 uur afgesloten werd.